

## EY AZİZ ŞEHİDİM

Size o kadar minnettarım ki bu mektubu yazma isteği duydum. Evet siz bu mektubu okuyamayacaksınız ama size olan duygularımı belirtmek istedim. Öncelikle size o kadar hayranım ki anlatamam, size duygularımı anlatmadan önce belirtmek istedim. Seneler önce olsa da Gaziantep için verdiğiniz o mücadele için sizlere sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunarım. Gaziantep için verdiğiniz o mücadeleniz ile hala siz ve diğer aziz askerlerimiz kalbimizin bir köşesinde yer almaktadır. Tabi ki verdiğiniz o kahramanca mücadeleyi unutmamak, unutturmayacağız da. Seneler önce olsa da verdiğiniz o kahramanca mücadele seneler sonrada aynı o kahramanca mücadele olarak kalacak. O mücadelede ve o mücadeleden önce de kısacası Şahinbey deyince bana hissettirdiğiniz bazı güzel kelimeler ve duygular yer almaktadır. Vatan sevgisi, vatan aşkı, yurt sevgisi, kahramanlık, fedakarlık, yardımseverlik, korkusuzluk ve cesaret....

O duygulardan beni en çok etkileyen ise "Vatan Sevgisi" idi. Çünkü mektubunuzdaki bir bölüm beni çok etkiledi. "Kirlı ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcakında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınızı ." İşte bu kısım korkusuzluğunuzu ve vatan sevginizi anlatmaktadır benim için.

Başka bir sözünüze de hayranım, kararlılığınızı anlatıyor benim için. Bazı kişiler size geri çekilmenizi söylerken siz onlara "Düşman buradan geçerse ben Ayıntab'a ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudum üzerinden geçebilir." dediniz. İşte bu sözle vatan konusunda kararlılığınızı bir kez daha anlamış oldum. O döneme gidelim. 100 sene önce yani 1920 senesine, 28 Mart gününe askerlerimizin şehit olduğu güne, tek kaldığınız güne, silahınızın mermisi bittiği güne, kanınızın son damlasına kadar savaştığınız güne, şehadet olduğunuz güne gidelim. O gün kahramanca, vatan aşkıyla, korkusuzca davranmışsınız her zamanki gibi. Hayran olduğum insan şehadete doğru yürürken ağzından dökülen son söz şu olmuştu: "Allah'ım vatanımı kurtar, alçak düşman! Gel sen de süngüle"

Sizin şehadet haberiniz şehre gelirken ise yanık bağırlardan şu mısralar döküldü:

Şahin'i sorarsan otuz yaşında,  
Süngüyle delindi köprü başına.  
Çeteler toplanmış ağlar başında.  
Uyan şahin uyan gör neler oldu.  
Sevgili Ayıntab'a Fransız doldu.

Ey Aziz Şehitimiz, sizin gibi, örnek alınacak, vatan ve milletin kurtuluşu için canını feda eden nice şehitlerimiz haklarını bize helal eder umarım. Bundan sonra vatan bizlere emanet. Sen cennette rahat uyu ...